



INBJUDAN TILL GARAGETRÄFF HOS PER WESTERBERG MED LUNCH TISDAGEN DEN 17 APRIL

Kära vänner i R-R/B-sektionen och vännerna i RREC,
Våren har kommit och med den tiden att börja tänka på att ta ut finbilen, kanske rentav på en utflykt – och kanske i sektionens regi.

Men först ett par ord om besöket på leksakmuseet Bergrummet med lunch på Hotell Lydmar. Ett synnerligen spännande besök till ett helt nytt och mycket ambitiöst uppbyggt museum. Konstnärer, scenografer, museologer har här – med stora ekonomiska medel – byggt ett upplevelsemuseum av högsta klass. Vi 15 som kom fick en initierad och entusiastisk berättelse om såväl museets tillkomst som föremålens, som förutom leksaker även berättar om serietidningens, historia. Efter nästan två timmars guidning pustade vi nöjda ut med en fika innan vi skiljdes åt. Sedan var också lunchen på Lydmar alldeles utmärkt.

För tre år sedan gjorde vi ett besök hos Per Westerberg i Åkersberga och tittade på hans stora samling av bilar, såväl äldre som yngre och såväl färdiga som under renovering. Eftersom Per är flitig har mycket hänt sedan dess – så vi inbjuder nu till ett nytt besök tisdagen den 17 april.

Vi börjar kl. 11.30 med samling och lunch på Restaurang China Kejsaren, Sågvägen 2 i Åkersberga Centrum. Gratis parkering. Alternativet till att ta (fin)bilen är förstås

Roslagsbanan. För att från stationen ta sig till restaurangen, går man tillbaka på Stationsvägen ett par hundra meter, över kanalen och direkt till vänster på Båthamnsvägen, - då ligger restaurangen direkt på höger sida. Här serveras lunchbuffé av varierat slag, se hemsidan www.chinakejsaren.se. Därifrån beger vi oss sedan till Pers verkstad som ligger på Sågvägen 36. Det är bara att runda restaurangen och sedan följa Sågvägen 650m, vilket tar c:a 10 minuter att gå. De som ev. inte deltar i lunchen beger sig förstås direkt till Per som tar emot oss kl. 13. Även här finns parkering för såväl fin- som vardagsbilen. För de som har svårt att gå har Bengt erbjudit skjuts. Här vidtar ett par timmars tittande och pratande kring bilarna. Det finns mycket att se, bl.a. lär Per ha kommit långt med sin Delahaye 1948, det är instrumentbrädan och motorn till den som visas på bilden. Kanske har också den fina Renaultbilen från 1910-talet blivit klar.

Sektionen bjuder på fika så vi håller oss mätta tills vi avslutar vid 16-tiden. Även nu erbjuder Bengt skjuts till stationen. Och - för att kunna beräkna bullmängden - vill vi att deltagarna anmäler att ni kommer. Skicka den till stange@home.se senast den torsdag 12/4. Vid eventuella frågor, ring Bengt på 070-250 05 57. **OBS! Annan svarsadress än normalt!**

Väl mött till säsongens och sektionens första vårutflykt!

Klubbmästarna



Kommande program, mer kommer, inbjudningar kommer:

- 9/6 Kulturdag i Bromma
- 18/6 R-R/B:s kväll på Årstaviken
- 18/8 Kulturdag Enköping med Spelbo Gård och Målhammars Slott (RREC)